



### TEFEKKÜR-İ İLAHÎ

“Dünya madem fânidir.

Hem madem ömür kısadır.

Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur.

Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.

Hem madem dünya sahipsiz değil.

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm bir müdebbiri var.

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır.

Hem madem لا يُمْكَلِفُ اللهُ زَنْفًا إِلَّا لَوَسْعٍ وُضْعٌ sarrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır.

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır.

**Elbette, en bahtiyar odur ki;**

“Dünya için âhireti unutmasın,

âhiretini dünyaya feda etmesin,

hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın,

mâlâyânî şeylerle ömrünü telef etmesin,

kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin,

selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.”

(Kaynak: B.S.Nursî – Risale-i Nur Külliyyatı’ndan)